

Vakantie voor vluchtelingen door het Huis van Compassie van 27 t/m 31 juli 2023

Het Huis van Compassie kon dit jaar voor een extra grote groep van wel 40 deelnemers weer een vakantie organiseren; vluchtelingen zonder documenten en anderen in een kwetsbare situatie die niet in de gelegenheid zijn om zelf op vakantie te gaan. Gezinnen met kinderen en alleenstaanden werden onder begeleiding van vrijwilligers van het Huis van Compassie vijf dagen gastvrij onthaald in het Dominicanenklooster te Huissen. Een van de kinderen vroeg bij binnenkomst: hoe veel sterren heeft dit hotel? Receptioniste zei: minstens 5. Kind: nice!.

Er was weer een mooi en gevarieerd programma georganiseerd. Dit jaar ging ons uitstapje naar Burgers' ZOO in Arnhem. Daarnaast waren er leuke activiteiten zoals een dansworkshop en een workshop clownerie. En natuurlijk spelletjes, voetballen, badminton spelen in de tuin, muziek uit verschillende culturen etc. Er zijn nieuwe vriendschappen ontstaan en ze vertelden elkaar hun verhalen. 's Avonds werd er ook veel gedanst; een van de vrouwen zei daar erg van genoten te hebben; 'ik heb al 10 jaar niet meer gedanst'. De spannende bingo was ook deze keer weer een topper!

Het bezoek aan Burgers' ZOO was voor de deelnemers een hoogtepunt. Zowel voor de volwassenen als voor de kinderen is daar veel te zien en te beleven. Met name de vlindertuin en het aquarium konden op veel enthousiasme rekenen, naast de live dolfijnen musical van een half uur. En voor de kinderen natuurlijk ook de speeltuinen om lekker te klimmen en te klauteren.

De wandeltocht op zondag kon gelukkig ook doorgaan; de temperatuur was prima en er viel maar 1 klein regenbuitje. Met een lunchpakket in onze rugzak liepen we naar het pontje en staken over richting Loo. Na een lekker kopje koffie daar ging de wandeling verder tot we bij een plekje kwamen om te picknicken. Met de mensen die niet zo goed ter been zijn liepen we een korter traject naar het Zwanenwater met strandje. Daar was het ook goed toeven. Ondanks het feit dat de vakantie in een regenachtige periode viel hebben we toch alle geplande activiteiten kunnen uitvoeren.

Na vijf dagen nam een blijde groep mensen afscheid van elkaar met in hun telefoons héél veel foto's en filmpjes. Een kind vroeg zelfs: mam, mogen we hier blijven wonen? Het was weer een geslaagde vakantie, die voor herhaling vatbaar is! Met heel veel dank aan het Dominicanenklooster en de inzet van onze vrijwilligers.